

Zeven bemoedigende Bijbelwoorden

ZONDAG

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

Filippenzen 4:13

MAANDAG

Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Psalms 94:19

DINSDAG

Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

Psalms 55:23

WOENSDAG

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.

Matteüs 6:33-34

DONDERDAG

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Filippenzen 4:19-20

VRIJDAG

Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Psalms 16:7

ZATERDAG

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Romeinen 8:26

Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Psalms 19:15